

PAPPA BEPAALT ZELF HOE HIJ FLES GEEFT

Eigen website voor emanciperende kerels

door MARJOLEIN HURKMANS

AMSTERDAM — De allergrootste blunder die een vader kan maken? Het verkeerde kind aanwijzen op de kraamafdeling van het ziekenhuis. Dat lezen wij althans op de website 'www.Ikvader.nl', een initiatief van een aantal creatieve heren die hun kennis en ervaring op kindergebied willen delen met andere 'zwangere' mannen en kersverse pappa's. „Mannen hebben behoefte aan een andere benadering”, legt creatief directeur Henk Hanssen uit.

Hanssen kreeg oog voor de misstand in 'geboorteland' toen zijn vriendin net zwanger was van zijn negen maanden geleden geboren dochter Rosa. „Ik ging natuurlijk boekjes in de bibliotheek halen, maar ik ergerde me dood. Als er al ergens iets over vaders stond, dan was dat in één knullig hoofdstukje over het begrip dat je moest opbrengen voor je zwangere partner. Natuurlijk krijgen wij mannen geen dikke buik als we een kind krijgen, maar dat wil niet zeggen dat er voor ons niets verandert. Wij moeten van de ene op de dag omgaan met een geliefde die je mening wil over positieleding.”

En dus presenteerden de mannen hun site vol trots op de 9 maandenbeurs, waar zij naast informatie over 'Ikvader' de langs wandelende ouders ook wezen op het tv-scherm waarop de Daviscup te volgen was. „Dat was een

geintje”, zegt Hanssen. „We hadden ook een goedgevulde koelkast. Om duidelijk te maken dat zorgende vaders niet per definitie geitenwollen sokken dragen, maar nog steeds gewoon mannen blijven. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de zwangerschapsbeurs dat er überhaupt mannen met een stand aanwezig waren en er moest natuurlijk ook een beetje tegenwicht worden geboden aan al dat pastelkleurige geweld. Aan de ene kant werd onze stand geflankeerd door maxicosi, aan de andere kant door melkpoeder en in de verte keken we de hele dag tegen een muur van pampers aan.”

„Natuurlijk zijn er ook moeders die hun buik vol hebben van roze, lila en zachtgeel, maar waarom het ons vooral gaat, is beginnende vaders duidelijk te maken dat ze recht hebben op een eigen invulling van hun nieuwe status. Vanaf



■ Henk Hanssen wil de moderne pappa een eigen icoon bieden. „Ook vaders kunnen een baby liefkozen!”

FOTO: RICHARD MOUW

de eerste tekenen die duiden op een zwangerschap krijgt de pappa in spe het idee dat hij slechts een bijrol vervult. Mamma bepaalt hoe er met het kind wordt omgegaan en pappa volgt haar regels. Maar mannen mogen best zelf bepalen hoe ze een fles geven of een luiert verschonen.”

De hoofdkleur van de website is zwart. Er staat een link op naar Playboy, waar Hanssen voor werkt, 'om te oefenen voor het kindjes-verwekken'. Maar verder is 'Ikvader' een

leuke site voor zowel vaders als moeders. Er is een voornamenlijst en in de top 10 van vaderblunders kan vrijwel overal het woord vader moeiteloos vervangen worden door moeder. Immers, ook vrouwen kunnen de baby van de comode laten rollen en de peuter vergeten op te halen bij het kinderdagverblijf! Zelfs de onderwerpen die in het forum worden besproken, hebben een hoog uniseksgehalte. Zo wil aanstaande pappa Armand weten waar in Zuid-Frankrijk

de leukste babywinkeltjes te vinden zijn en is een andere vader in wording net zo bang voor een miskraam als de gemiddelde zwangere vrouw.

Hanssen: „Wij willen vaders emanciperen. Jonge moeders hebben een jarenlange traditie van voorbeelden waarmee ze zich kunnen identificeren. Dat begint al met de beelden van de maagd Maria met het kindje op haar arm. Vaders hebben niks. Er is geen enkel icoon waarop Jozef zijn zoon liefkoost!”