

'Die vier maanden in Afghanistan waren vele malen heftiger

VERVOLG VAN PAGINA 3

Dat enorme ego van mij is gekruisigd, gestorven en onder water gedrukt



In 2001 ging ik bij het leger. Dat was vlak voor 11 september, dus ja... Twee jaar later zat deze jongen vier maanden in Afghanistan. Daar heb ik wel wat meegemaakt... Ben meerdere malen aan de dood ontsnapt. Vlak langs een mortiermijn gereden. Die spanning, 24 uur per dag. Ik zat er twee maanden samen met Duitse soldaten. De dag voordat ze naar huis mochten is een taxi vol explosieven op hun bus ingereden. Allemaal omgekomen. Dat beeld raak ik nooit meer kwijt. Dus als je dood en verderf wilt...

Want vertel eens: had je mij ook geïnterviewd als ik niet bij Satudarah had gezeten? Ik weet hoe dat gaat in de media. Zeven jaar bij die motorclub, dat klinkt hè. Maar die dienstperiode in Afghanistan was vele, vele malen heftiger. Geloof me. Ik ben nog altijd in therapie, in Amersfoort. Speciaal voor veteranen. Ik durf het nu wel te zeggen, ik heb dus PTSS. Zo'n posttraumatische stressstoornis. Ik ben al voor bijna 70 procent afgekeurd. Dat wordt waarschijnlijk volledig.

Die vroege dood van mijn vader, en ook Afghanistan, ik denk dat die mede bepalend waren voor verkeerde stappen in mijn leven. Na mijn uitzending liep mijn relatie op de klippen. Ik wilde bij de politie. Heb toen alle testen gehaald. En alle onderzoeken doorlopen. Net in die tijd pleegde mijn zus een strafbaar feit. Ik had veel contact met haar. De politie durfde het niet aan. Ze dachten dat ik te beïnvloeden was. Het voelde als een trap na. Ik had mijn vaderland gediend en dan nu dit. Waar had ik dit aan verdiend?

Hennepkwekerij

Uiteindelijk kwam ik in een moeilijke situatie. Door mijzelf. Ik ging met verkeerde jongens om en raakte in opspraak door een hennepkwekerij. Ik koos er zelf voor. Gewoon dom. Er kwamen steeds meer schulden en ik werd mijn huis uitgezet. Ik ging rondzwerfen en sliep bij familie en vrienden. Toen kwam ik Latoyah tegen. Zij heeft veel rust gebracht. Ik ging werken in de offshore. Steigerbouw. Maar dat verveelde. Lange diensten van twaalf uur. Veel van huis. Soms weken. Ik wilde stappen zetten. We dachten aan gezinsuitbreiding, maar wilden eerst nog op vakantie. Mijn schoonfamilie zou mee naar de Molukken. Op Schiphol, bij de douane, werd ik aangehouden. Ik had flinke schulden openstaan bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Niet over nagedacht. Dus ik kon rechtstreeks door naar de gevangenis. Kun je je dat voorstellen? In plaats van op vakantie. Ik kon wel door de grond zakken van schaamte. Latoyah koos toen voor mij. Dat heeft mij zoveel gedaan. Haar ouders gingen wel het vliegtuig in - begrijpelijk natuurlijk - maar zij bleef in Nederland. Ik wist: als ik vrij kom, trouw ik met haar.

Latoyah pakte mijn schulden aan. Die had ik uit schaamte altijd verborgen gehouden. Grote schulden. Ze trof regelingen en kreeg me eerder vrij. Ik moest vier maanden zitten, maar het werden er twee. Ik was haar dankbaar. Toen ik buiten stond, kon ik

